



## Jul

Mon ikke Maria, da hun havde født sit barn, gjorde den erfaring, som så mange andre mødre også har gjort både før og siden. Den erfaring nemlig, at her sad hun med et lille menneskebarn, og at det barn nu var hendes ansvar. At hun skulle være der for ham altid. At der ville komme nætter og dage, hvor hun skulle hjælpe sin dreng, stille hans behov, give ham omsorg, også selv om hun selv var aldeles udmattet.



Således giver barnet i krybben eller barnet som Maria vugger i sit skød et billede på kærlighedens fordring. Vi kender kærlighedens fordring fra forholdet til vores børn. Og der kan vi godt se, at kærlighedens fordring overskrider, hvad vi synes, vi har overskud til. Der er det ikke spørgsmål, om jeg lige har lidt ekstra tid, som jeg kan sætte af, eller om jeg har lidt ubrugt energi, jeg kan lade komme andre til gode. Med børn er det sådan, at man er fordret også, når man synes energien er sluppet op, og når tiden er brugt.

Men ved at lade Guds egen søn føde som et lille hjælpeløst barn her på jorden, bredes denne fordring ud og bliver et billede på, hvad kærligheden kræver af os alle, i alle forhold og til enhver tid.

Jesus blev engang spurgt: Hvem er den største i Himmerige? Og så kaldte han et lille barn hen til sig og sagde: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. ... og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.

Med dette udsagn gjorde han forholdet til ethvert barn til samtidig at være et forhold til ham. Skal vi derfor svare på et andet spørgsmål, som Jesus også blev stillet flere gange, nemlig om, hvad der er vores pligt, hvad det er vi skylder at gøre, og om hvor langt vores ansvar rækker, så er svaret: Vores pligt over for hinanden er lige så omfattende som pligten mod et lille



barn, vi skylder hinanden lige så meget, som vi skylder et barn. Vores ansvar hører aldrig op.

Mens vi godt kan forstå det i forholdet til et barn, især da til vore egne børn, så må vi nok indrømme, at det forekommer temmelig vidtgående at brede et sådant ansvar ud til at gælde alle forhold mellem mennesker. Et voksent menneske kan vel også klare sig selv, skulle vi mene. Og det kan det jo også, men ikke desto mindre er vores skyldighed over for hinanden lige så radikal og omfattende som over for et barn, opgaverne er selv sagt nogle andre.

Vi har i efterhånden mange år talt om religion og tro som noget, vi vælger. Det hænger naturligvis sammen med religionsfriheden, som er en god ting, da man ikke kan tvinge nogen til at tro. Vi forstår altså os selv i udgangspunktet som personer, der ikke er omfattet af en religion, og så kan vi vælge at lægge den religiøse dimension til, som det nogle gange bliver formuleret.

Men sådan er det slet ikke, Jesus taler om det. Han taler om sandheden om menneskelivet, han taler om, hvordan tingene i virkeligheden forholder sig. Vi kan ikke vælge, om vi vil have det ansvar, som han siger, vi har. Det er et ansvar, vi har, hvad enten vi vil vide af det eller ikke. Vil vi ikke vide af det, er det derfor ensbetydende med, at vi svigter vores ansvar.

Derfor er kristentroen ikke sådan en hobby, vi kan vælge at dyrke, hvis vi har tid til det. Det er ikke en luksus, som vi efter behag kan unde os selv. Men det kristne evangelium er ganske enkelt sandheden om dig og mig og vort liv, om vores virkelighed, om vores ansvar. Om vi så vil lægge øren til denne sandhed, det er op til os.

Men evangeliets sandhed fortæller os også, at dette barn, Jesus, i hvem vi lærer vores sande ansvar at kende, at han var mod os, som vi skal være mod hinanden. At han ikke standse, da det blev ubekvemt, da han ikke havde noget overskud længere at handle ud af. Men for sandhedens skyld, som ypperstepresterne prøvede at holde nede, lod han sig korsfæste og slå ihjel. For sandhedens og for vores skyld, så at vi kan kende sandheden, og så at vi, når vi alligevel kommer til kort over for vores ansvar, skal kende Gud som den, der ikke opgav os, selv da det kostede Hans Søn livet. Så at vi kan kende Gud som vores far, og os selv som Hans børn. Da er vi børnene, og han Faderen med alt, hvad det indebærer, også tilgivelse.



# JULEMØDE

i Kirke Stillinge Forsamlingshus  
Torsdag d. 5.december kl. 19.00.



## **Lisa Kock Nielsen** **”Julens sange og traditioner”**

Hvor gammel er adventskransen? Hvor bor julemanden, og hvorfor kysser han mor? – Der er lagt op til julehygge i dette foredrag, hvor Lisa fortæller om julen og dens traditioner. Både de sjove, de højtidelige og de gode gamle. Undervejs skal der selvfølgelig synges kendte julesange og julesalmer, hvor alle er med.

Sædvanen tro er der kaffebord, luciaoptog og julesange ved kirkens børnekor samt lodtrækning om blomsterdekorationer på indgangsbilletten.

Vi glæder os til en hyggelig aften, hvor vi alle kommer i god julestemning.

*Entré 30 kr. Alle er velkomne.*



## ADVENT OG JUL I VORE KIRKER

**1. søndag i advent:** Børne- og ungdomskoret synger i Stillinge kirke ved gudstjenesten kl. 15.00.

**3. søndag i advent:** Krybbespil i Hejninge kirke ved gudstjenesten kl. 10.30.

**3. søndag i advent:** Vi synger julen ind med Landsbykoret i Stillinge kirke kl. 14.00 – bagefter er der gløgg og æbleskiver i Stillinge Forsamlingshus (30 kr.)

**Juleaften:** Gudstjeneste i Stillinge kirke kl. 13.00 og kl. 16.00 begge med Christian Brøgger på trompet og kl. 16 også med Julekoret.

**Juleaften:** Gudstjeneste i Hejninge kirke kl. 14.30 med Christian Brøgger på trompet.

**Juledag:** Gudstjeneste i Stillinge kirke kl. 10.30 med Voksenkoret.



## SANGFORMIDDAG I PRÆSTEGÅRDEN

**Torsdag, d. 6. februar, kl. 9.30.**



Vi synger sange skrevet af Johannes V. Jensen. Herefter bliver der plads til deltagerens ønsker.

*Der er gratis morgenbrød. Alle er velkomne.*

### Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd.

I skrivende stund har vi netop overstået det kæmpestore arrangement ”Kunst og kirker”. I 15 kirker i Slagelse provsti kunne man se mange forskelligartede kunstarbejder lige fra enormt imponerende træskulpturer til portrætmalerier m.m. I Stillinge kirke havde vi som den eneste kirke hele 4 kunstnere, der udstillede. Vores smukke kirke dannede en



## KIRKESIDERNE

virkelig imponerende ramme om arrangementet og mange hundrede mennesker besøgte kirken. Lørdag gav kirkens voksenkor minikoncert – også med en hel fyldt kirke. Menighedsrådet stod for servering af kaffe og kage. Desuden spiste vi middag sammen med kunstnerne fredag aften, hvilket også gjorde, at vi lærte hinanden bedre at kende. Arrangementet skal naturligvis evalueres, men der er ingen tvivl om, at arrangementet er kommet for at blive.

Menighedsrådet har lige nu fokus på kirkegårdsplanen. Den blev udarbejdet tilbage i 2011, og vi har allerede gennemført adskillige af de tiltag, der nævnes i planen. Planen strækker sig tidsmæssigt over mindst de næste 50 år. Nogle ændringer i planen kræver, at gravsteder nedlægges, således at disse ændringer er realiserbare. Vi har fokuseret først og fremmest på adgangsforholdene til kirken og her mangler vi kun rampen ved det store lindetræ op mod kirken. En anden ting der er i absolut fokus – og det gælder også i resten af landet – er de usikre gravsten som omtalt i august nummeret af 2 Sogne. Vi er ved at indhente tilbud, og når der er nyt vil gravstedsindehaverne få nærmere besked.

Vi er desuden i gang med at kigge på, at få det gamle flag- og ringeregulativ opdateret. Vi har faktisk fået henvendelse vedrørende, hvorfor vi ikke flager ved den og den lejlighed. Så det kigger vi på.

Snart står år 2020 for døren. Politikerne har jo i mange år haft en 2020-plan. I menighedsrådsregi er vor 2020-plan, at der skal holdes valg til menighedsrådet i slutningen af året. Men valget ændrer karakter. Orienteringsmødet om valget bliver flyttet fra september måned til tirsdag d. 12. maj. Selve opstillingsmødet/valgforsamlingen kommer fortsat til at ligge i september, nemlig tirsdag d. 15. september. Disse datoer gælder for samtlige menighedsråd. Grunden til ændringerne skyldes dels, at man ønsker at synliggøre vigtigheden af at finde kandidater til rådene, dels at der i praksis kun har været afholdt afstemningsvalg i ca. 2% af sognene. I vil komme til at høre meget mere om menighedsrådsvalget i de kommende numre af 2 Sogne.

Men nu stunder julen jo til – og dermed også de sædvanlige juletraditioner som Julemødet torsdag d. 5. december kl. 19.00 i Forsamlingshuset samt ”Vi synger julen ind” med Landsbykoret søndag d. 15. december kl. 14.00 med efterfølgende gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset. Læs nærmere andet sted på kirkesiderne om arrangementerne. I år har menighedsrådet besluttet grundet pladsproblemer, at der afholdes en ekstra julegudstjeneste juleaften kl. 13.00. Julegudstjenesterne bliver derfor juleaften kl. 13.00 og 16.00 i Stillinge og kl. 14.30 i Hejninge.

Så er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligebringende 2020.  
Med venlig hilsen

Ebbe Frilund Gjørup/formand.



## FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag, den 20. februar, kl. 19.30:

**Formand for Ulykkespatientforeningen  
Janus Tarp:**

**Aktiv livshjælp – ikke dødshjælp**



Janus Tarp er 46 år, gift og bosiddende i Sorø. Han arbejder som juridisk konsulent i Sorø Kommune. Janus kørte som 14-årig galt på sin cykel og sidder i kørestol i dag. Janus har efter sin ulykke haft spørgsmålet om aktiv dødshjælp oppe at vende både personligt og som formand for UlykkesPatientForeningen. Han vil fortælle om sine synspunkter om aktiv dødshjælp og -livshjælp samt baggrunden herfor.

Torsdag, den 12. marts, kl. 19.30:

**Gymnasielærer, ph.d. Inger K. Brøgger:  
Kipling og det britiske imperium.**



Nobelprismodtageren Rudyard Kipling er i dag mest kendt som forfatter til *Junglebogen* med Mowgli-historierne, og så er han berygtet for at have skrevet digtet *Den hvide mands byrde* om det at være koloniherrer. Faktisk er der mange i dag, der slet ikke kender Kipling.

Foredraget handler om Kiplings liv og forfatterskab, om det britiske imperium i Indien, og så vil tilhørerne stifte bekendtskab med en af Kiplings tidlige noveller, der netop handler om en englænder i kolonitidens Indien.

*Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord begge aftener.*



## GUDSTJENESTER

	Stillinge	Hejninge
1. december, 1. s. i advent	15 <sup>00</sup> B	10 <sup>30</sup>
8. december, 2. s. i advent	10 <sup>30</sup>	Ingen
15. december, 3. s. i advent	14 <sup>00</sup> L	10 <sup>30</sup> K
22. december, 4. s. i advent	10 <sup>30</sup>	Ingen
24. december, Juleaften *	13 <sup>00</sup> + 16 <sup>00</sup>	14 <sup>30</sup>
25. december, Juledag	10 <sup>30</sup> V	Ingen
26. december, Anden Juledag	Ingen	10 <sup>30</sup>
29. december, Julesøndag	10 <sup>30</sup>	Ingen
1. januar, Nytårsdag	14 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup>
5. januar, Helligtrekongers s.	10 <sup>30</sup>	Ingen
12. januar, 1. s. e. helligtrekgr.	10 <sup>30</sup>	9 <sup>00</sup>
19. januar, 2. s. e. helligtrekgr.	10 <sup>30</sup>	Ingen
26. januar, 3. s. e. helligtrekgr.	9 <sup>00</sup>	10 <sup>30</sup>
2. febr., Sidste s. e. hl.trekgr.	10 <sup>30</sup>	Ingen

B = Børne- og ungdomskoret medvirker

L = *Vi synger julen ind* med Landsbykoret

K = Krybbespil ved Trelleborg Friskole

V = Voksenkoret medvirker

\* Juleaften: Trompet ved Christian Brøgger ved alle tre gudstjenester og Julekoret ved gudstjenesten kl. 16.

### Gudstjenester på plejehjemmet

Tirsdagene, d. 14. jan. og 18. feb., kl. 14.30.

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.



**Kirkernes hjemmeside** [www.stillingekirke.dk](http://www.stillingekirke.dk)

### Kirkebil

Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til gudstjenester og til arrangementer i præstegården.



## Sognepræst

Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,  
e-mail: [mbr@km.dk](mailto:mbr@km.dk)

Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke.

## Stillinge sogn

Graver Pia Nielsen, tlf. 51 22 87 86.

Menighedsrådet:

Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: [frilundgjoerup13@gmail.com](mailto:frilundgjoerup13@gmail.com)

Kirkeværgen: Poul Tranekær Nielsen, tlf. 28 28 66 10,  
e-mail: [stubagergaard@gmail.com](mailto:stubagergaard@gmail.com)

Birte Andersen  
Poul Beierholm  
Susanne Broustbo  
Søren Skovager  
Joachim Wolder

## Hejninge sogn

Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.

Menighedsrådet:

Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,  
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: [mbr@km.dk](mailto:mbr@km.dk)

Kirkeværgen Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: [alfredberg@outlook.dk](mailto:alfredberg@outlook.dk)

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hvuid  
Anni Ejland Nielsen